

# Αγγελική Καστρινέλλη – Το Βιβλίο Inner Vision Photography: Είναι Μια Παιδική Χαρά Για Ενήλικες.

22 Φεβρουαρίου, 2022 • Full-Time



## Αγγελική Καστρινέλλη

Η ουσία της φωτογραφίας και της κάθε τέχνης είναι η συνάντηση της εσωτερικής μας πραγματικότητας με την πραγματικότητα του κόσμου που μας περιβάλλει.

Σας καλώς ορίζουμε στο Full-time.gr

Με χαρά παραλάβαμε το βιβλίο σας Inner Vision Photography,

Αυτό που βλέπει ο αναγνώστης είναι ένα βιβλίο όχι εγχειρίδιο για την φωτογραφία αλλά η ανάγκη έκφρασης της τέχνης της φωτογραφίας εγω θα έλεγα ένα σεμινάριο ψυχολογίας, μέσα από αυτό....

Το Inner Vision Photography είναι ένα βιβλίο που παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο η φωτογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα μέσο αυτογνωσίας και Art Therapy. Παράλληλα είναι ένα βιβλίο που καθοδηγεί τον αναγνώστη στο πώς να διδαχθεί από τη φωτογραφία τα μυστικά της καλής ζωής. Εν κατακλείδι, λοιπόν, θα έλεγα ότι είναι ένα βιβλίο που με αφορμή τη φωτογραφία μιλά για το πώς μπορούμε να πάρουμε στα δικά μας χέρια το τιμόνι της ζωής μας και να την οδηγήσουμε εκεί που θέλουμε.

Η φωτογραφία είναι η αποτύπωση μιας στιγμής, όπως το πιάνει το μάτι και ο φακός του φωτογράφου, θέλετε να μας τα πείτε εσείς;

Η φωτογραφία αποτυπώνει τη στιγμή και η στιγμή είναι η ψηφίδα του χρόνου. Αυτό από μόνο του είναι ήδη μια πολύ μεγάλη προσφορά της τέχνης της φωτογραφίας καθώς η ικανότητα μας να απολαμβάνουμε και να αξιοποιούμε την κάθε στιγμή της μέρας μας / της ζωής μας είναι από τα πιο πολύτιμα μυστικά της ευζωίας. Όπως λέει και ο σύγχρονος Γάλλος φιλόσοφος Frederic Lenoir «όλη η σοφία του κόσμου συνοψίζεται σε τρεις λέξεις: ζήσε τη στιγμή».

Πως εισπράττε το κοινό το βιβλίο σας;

Το πολύ ενδιαφέρον για μένα είναι ότι το βιβλίο το διαβάζουν και το αγαπούν και άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με τη φωτογραφία, με την τέχνη, με την αυτογνωσία. Άνθρωποι με μια πολύ απλή καθημερινή ζωή που όμως βρίσκουν μέσα στο βιβλίο, απ' ότι μου μεταφέρουν, εμπειρίες, σκέψεις και συναισθήματα από τη δική τους ζωή –καθώς επίσης και προτάσεις για να εξερευνήσουν και νέα άγνωστα μονοπάτια.

Εκτός από την αγάπη για την φωτογραφία τι άλλο αναπτύσσεται μέσα από τα βιβλία σας - σεμινάρια?

Στα σεμινάρια που συντονίζω το επίκεντρο δεν είναι η φωτογραφία. Είναι ο άνθρωπος που φωτογραφίζει ή θέλει να μυηθεί στα μυστικά της φωτογραφικής τέχνης. Είναι οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Είναι η ανακάλυψη των οραμάτων μας και του προσωπικού μας γιατί. Είναι επίσης η χαρά του παιχνιδιού, της δημιουργίας, της ελευθερίας του να κινηθείς χωρίς το φόβο του λάθους ή της αστοχίας. Λέω χαρακτηριστικά ότι η μέθοδος Inner Vision Photography είναι μια παιδική χαρά για ενήλικες.

Πώς είναι η ζωή μέσα από το φακό; Μήπως είναι αυτό που θα θέλαμε να είναι;

Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση αυτή που πολλές φορές την έχω κι εγώ υποβάλλει στον εαυτό μου, σε συναδέλφους, σε μαθητές μου. Είναι πράγματι διαφορετική η ζωή που βλέπουμε μέσα από το φακό; Είναι μια εικόνα της εξιδανικευμένης; Η θέαση της ζωής μέσα από το φακό μήπως μας βοηθά να κρυφτούμε ή να κρατήσουμε αποστάσεις;

Πολλά ερωτήματα μπορεί να γεννηθούν μέσα από ερώτημά σας. Προσωπικά λατρεύω τα ερωτήματα καθώς πιστεύω, όπως λέω με έμφαση στο βιβλίο, ότι μέσα στα ερωτήματα κοιμούνται οι απαντήσεις που χρειαζόμαστε για να πορευούμε όμορφα στη ζωή μας. Θα αποπειραθώ όμως να δώσω μια απάντηση –απόρροια της πολύχρονης σχέσης μου με τη φωτογραφία. Είτε δια γυμνού οφθαλμού είτε μέσα από το φακό αυτό που βλέπουμε είναι πάντοτε αυτό που ήδη βρίσκεται μέσα μας.

Κοιτώντας τις φωτογραφίες άλλων τι νιώθετε;

Μου δίνετε την ευκαιρία με αυτή σας την ερώτηση να πω πόσο χαρούμενη νιώθω κάθε φορά που συναντώ ανθρώπους που τους αρέσει να βγάζουν φωτογραφίες και θέλουν να τις μοιραστούν. Τις κοιτάζω πάντα με μεγάλο σεβασμό και αγάπη, ειδικά όταν βλέπω ότι η πρόθεση πίσω από τις φωτογραφίες τους είναι μια κατάθεση στην ομορφιά και στην αγάπη.

Σε ότι αφορά τις φωτογραφίες που δημιουργούνται με πρόθεση την καλλιτεχνική έκφραση, με συν-κινεί πάντα η αλήθεια του δημιουργού και η πρόθεση που διακρίνωνται τα όποια τεχνικά ζητήματα πιστεύουμε ότι μπορεί να μας εμποδίζουν στην αποτύπωση των εικόνων που φανταζόμαστε ή ονειρευόμαστε.

Η φωτογραφία επί της ουσίας είχε και έχει μια εύκολη και προσβάσιμη τεχνική που φυσικά χρειάζεται να κατακτηθεί αλλά από την άλλη καλό είναι η τεχνική αρπάτητα να μην γίνεται αυτοσκοπός.

Η ουσία της φωτογραφίας και της κάθε τέχνης είναι η συνάντηση της εσωτερικής μας πραγματικότητας με την πραγματικότητα του κόσμου που μας περιβάλλει. Η συνομιλία αυτή είναι που υπογραμμίζει το νόημα και το σκοπό της ζωής του κάθε καλλιτέχνη/δημιουργού.

για το Full-time.gr



Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια μετά από αυτό το βιβλίο;

Η διάδοση της μεθόδου Inner Vision Photography είναι σίγουρα μέσα στα μελλοντικά μου σχέδια.

Επειδή όμως η προσωπική μου καλλιτεχνική δημιουργία και οι συμπράξεις με καλλιτέχνες από άλλους χώρους της τέχνης παραμένουν πάντα βαθιά επιθυμία, καλλιεργών ήδη τα σπέρματα μελλοντικών projects και συναντήσεων με αξιοσημείωτους ανθρώπους.

Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία και την ευκαιρία που μου δώσατε να αναστοχαστώ!